

De zwarte band voor de tafels



Op daltonschool St. Walfridus in Bedum leren de kinderen in groep 4 de tafels van vermenigvuldiging op een wel heel bijzondere manier. Bij meester Job van Overbeek plannen de kinderen het leren voor een tafel in hun eigen weektaaktijd. Alle tafels moeten in het schooljaar geleerd worden, maar de kinderen plannen het zelf. Als ze het idee hebben een tafel te beheersen, vragen ze om een overhoring aan meester. En hebben ze de tafel goed geleerd, dan krijgen ze een band, een papieren riem, die ze om mogen doen en trots mee mogen nemen naar huis. Elke tafel heeft een eigen kleur en natuurlijk is het de kunst om ze uiteindelijk allemaal te halen.

De zwarte band voor de tafels. Foto: Job van Overbeek