

INFO

Bloedbroeders

Op de pabo van Saxion Hogescholen te Deventer heeft een groep (oud)studenten van Turkse afkomst met hun docent Nederlands, René Berends, het kinderboek 'Bloedbroeders' geschreven. Het boek gaat over de geschiedenis van deze studenten zelf. Het is het verhaal van de Turkse arbeidsmigranten, die in de jaren '60 in Deventer bij de blikfabriek van Thomassen & Drijver zijn gaan werken. In het tweetalige boek volgen we de belevenissen van Emre en zijn Nederlandse vriendje Marnix. Emre gaat op zoek naar zijn 'roots' en ervaart de verschillen in cultuur, taal, maar ook tussen de generaties. De twee vrienden richten een geheime club op en beleven een spannend avontuur, waardoor het boek tot eind blijft boeien.

Bloedbroeders is met name voor meertalige klassen met veel Turkse kinderen een aanrader. De doelgroep is bovenbouw basisonderwijs.

Het kost € 12,75 en is te bestellen bij het SIED (Stichting Industrieel Erfgoed Deventer) p.a. G. van Elk (0570-657320) ISBN 90-808932-1-8

Bloedbroeders

RENÉ BERENDS

