

# 25 redenen om te lezen voor je plezier

1

Om te vluchten

2

Om je voorstellingsvermogen te trainen

3

Om eens in andermans schoenen te staan

Om tijdreizen te maken

5

Om iets nieuws te leren

4

Om de wereld te ontdekken, zonder het huis uit te gaan

Om eens voor 30 minuten niet naar zo'n stom beeldscherm te hoeven kijken

6

Om eens uit je eigen hoofd te stappen en om in iemand anders te kruipen

Om precies de goede woorden te vinden om te vertellen hoe je je voelt

8

9

Om te lachen

Om je ineens dingen te herinneren waarvan je dacht dat je die vergeten was

7

Om nieuwe woorden te leren of om oude niet te vergeten

Om tot rust te komen

10

Om te dagdromen

11

12

Om nieuwe mensen te ontmoeten zonder dat je je daarop moet kleden

13

Om te kunnen vertellen wat ze in de film fout hebben

14



15

16

17

Voor de wonderen en het plezier dat het aan kinderen brengt

Om mijn horizon te verbreden en nieuwe perspectieven te ontdekken

18

Om geïnspireerd en gemotiveerd te raken

21

19

Omdat niemand me zo goed begrijpt als Jane Austin

20

Om mijn eigen verhaal te horen, in de woorden van een ander

Om je kinderen kennis te laten maken met 'magic'

22

23

Om het leven te vinden met al zijn mogelijkheden (Claire Messud)

24

Omdat je in het echte leven nooit mensen als meneer Van Dam aan een bar zult ontmoeten

Om je minder alleen te voelen

25

René Berends, 2015 (c)

pabo Saxion, Deventer